



Beste Zendingkerkers,

Dit is Nieuwsbrief nummer 5 van de Zendingkerk in coronatijd. Met een tweewekelijkse regelmaat delen wij informatie met u en versterken wij onze onderlinge verbondenheid. De onderwerpen in de Nieuwsbrief vloeien voort uit het kerk-zijn in coronatijd. Veel leesplezier gewenst!

Wilt u zelf iets delen met vrienden en vriendinnen van de Zendingkerk, bijvoorbeeld teksten, foto's, gedichten en filmpjes?

Stuur dit dan naar: nieuwsbrief@zendingkerk.nl.

Wij kijken uit naar uw creatieve bijdrage!

Het Nieuwsbriefteam



EEN BERICHT VAN RAINER WAHL

Talige Geest

In deze Pinksterweek hebt u hopelijk goed kunnen genieten van het stralende weer. Onlangs ontdekte ik dat we niet meer onverdeeld van ‘mooi’ weer spreken, zonder ook te denken aan de minder mooie kant ervan: droogte. De Geest is talig en taalscheppend.

In onze tijd van taalvervuiling en –vervalsing houdt me dit erg bezig. Als we het hebben over Geest en taal dan hoort daar een moreel gevoelige taal bij.

In Duitsland is me opgevallen dat sinds een paar jaar het woord ‘Starkregen’ opduikt in de weersberichten. Er is een hevigheid aan onweersbuien die daarvoor maar kort en hevig zijn neergedaald (Platzregen), maar nu zijn ze langer aanhoudend met wateroverlast tot gevolg.

Zowel de benoeming van droogte als ook van nattigheid duidt op klimaatverandering. Met deze taalveranderingen nemen wij verschuivingen waar in onze leefomgeving die ons uitdagen om er iets aan te doen: zuinig met water omgaan bijvoorbeeld.

Moreel inzicht provoceert verandering van taal en gedrag. Laten we daar maar eens goed op letten de komende tijd en elkaar als gemeente scherp houden.

Dat mag best met een beetje vuur, Pinkstervuur om het maar zo te zeggen. Hierin zie ik wel Gods creatieve Geest.

Niet te min hoop ik dat u een goed leven hebt in de volle pracht van tuin en bos.

Zoals u hebt gehoord is het Pinksterfeest op ’t Weetje niet doorgedaan. Na de dienst hebben we een filmpje laten zien waarvan ik [hier de ‘link’](#) aan u meegeef voor wie het ook wil zien of nog een keer wil zien.

Diensten

In de maand juni blijven we nog bij de online-diensten. We werken nog steeds hard aan het verbeteren van de uitzendkwaliteit. Wellicht hebt u ook gemerkt dat we proberen meer afwisseling in de diensten te krijgen, want een dienst in dezelfde ruimte meemaken is heel iets anders dan ernaar te kijken.

In juli hopen we weer diensten te kunnen vieren met meer gemeenteleden erbij.

Daar hoort u nog van.

*Alle Goeds en Vrede,
Ds. Rainer Wahl*



KINDERNEVDIENST START WEER OP



Op de zonovergoten Pinksterzondag was er tijdens de dienst achter de kerk weer een kindernevendienst. We hadden Ditsy van Beek gevraagd om deze bijeenkomst haar klankschalen te laten horen. Hoewel niet alle kinderen het Pinksterweekend thuis waren, werd het een mooie ochtend, waarin zelfs regen en onweer te horen was.

[Hier een filmpje van de activiteit.](#)

De kindernevendienstcommissie heeft besloten dat we voorlopig elke eerste zondag van de maand kindernevendienst organiseren gedurende de hele kerkdienst.

We gaan gebruikmaken van de thema's van de vakantiediensten (deugden). Iedere keer zijn er twee mensen uit de leiding die de kindernevendienst voorbereiden en verzorgen.

De data:

- ☐ **Zondag 5 juli om 10.00 uur**
- ☐ **Zondag 2 augustus om 10.00 uur**
- ☐ **Zondag 6 september om 10.00 uur**

*Hartelijke groet,
namens de kindernevendienstcommissie,*

Leonard Osté

POPPENSTRONT



De gesprekken over corona moe, heb ik de laatste weken aan mijn gasten maar eens een vraag gesteld, een niet alledaagse; ja, een mens moet wat.

“Ken jij de uitdrukking: zo vroom als gemalen poppenstront?” Hè, wat?

Dit alles om de conversatie een andere wending en meer diepgang te geven.

Mijn moeder gebruikte die uitdrukking veelvuldig en dat betrof dan mensen, die wij kenden en die zo vroom waren, volgens haar.

Ook de schrijver Jan Siebelink gebruikt de poppenstront in zijn boek “Knielen op een bed violen”.

De antwoorden zijn heel divers; de gesprekken die er uit voortvloeien nog veel meer.

Wat versta je onder vroomheid? En is dat negatief of positief? En waarom poppenstront?

In de uitdrukking lijkt vroomheid negatief te zijn.

“Zou jij jezelf vroom noemen?” is dan mijn volgende vraag.

“Nee, alsjeblieft niet”. “O, wat is daar dan erg aan?”

“Ken jij iemand die je vroom zou kunnen noemen?”

Mooie verhalen hoor je dan en geschiedenissen van bijzondere mensen.

Het is zo iets als napraten bij de koffie in de Zendingskerk (wat missen we dat), maar dan een tikje intiemer.

Over een preek na te praten is één ding, maar hierover praten...Ik geef het je te doen.

Om in de stemming te komen google dan Pietje Baltus en

Abraham Kuyper om een prachtig verhaal van anderhalve (komt die term toch weer...) eeuw geleden te lezen over piëtistische vroomheid, worsten, die smakelijk van buiten zijn, maar onverteerbaar van binnen en nog veel meer. Je kan ook jezelf de vraag stellen.

Echt wel een Pinkstervraag.

Ik geef het je te doen.

Maar waarom die poppenstront ook nog gemalen moet worden?



Titia Dijk-Gilhuis

NIEUWS VAN DE DIACONIE

De taakgroep diaconie informeert u graag over de collectiedoelen in de komende weken en maakt u attent op de Hulpdienst van de Zendingskerk.

Hulpdienst Zendingskerk

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: tel. 06-22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com



Diaconale collecten

Nu we in de diensten niet kunnen collecteren, willen we u op een andere manier de gelegenheid geven om iets voor onze medemensen overal ter wereld te doen.

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer **NL71INGB0006928325** van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. gift collectes juni 2020. Uw gift wordt dan evenredig verdeeld tussen onderstaande projecten, zoals dit ook in de diensten het geval zou zijn. U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één of meerdere projecten overmaken.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Wekelijkse diaconiecollectes

- **Zondag 7 juni 2020:**

- **Support CSA Trust**

Support CSA Trust wil het werk van CSA Trust onder de aandacht brengen. Zij werven actief fondsen om de financiering van scholing van de allerarmste kasteloze kinderen en om continuering van bestaande scholen in de armste gebieden van Zuid-India te waarborgen.

NL 52 ABNA 0453341055

t.n.v. St. Support CSA Trust



- **Zondag 14 juni 2020: Bethania in Moldavië**

De Zendingskerk steunt nu voor het derde jaar Bethania in Moldavië. Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Bethania biedt hulp aan achterblijvende ouderen en kinderen. Ook nu het centrum tijdelijk gesloten is vanwege het coronavirus probeert Bethania de hulp voor ouderen en kinderen zo goed mogelijk bij hen thuis te organiseren. Er zijn echter wel grote zorgen om deze thuissituaties.

NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. projectnummer PLUS W 015101 – Bethania

Diaconale maandcollecte

Juni: de aanschaf van verse producten voor de Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten.

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten heeft door het afgenomen aanbod en de toenemende vraag in deze periode dringend behoefte aan verse producten. Ze kunnen die producten met de hulp vanuit onder andere de kerken in de regio zelf inkopen bij plaatselijke winkeliers. Aangezien wij door de coronacrisis onze

inzamelacties tijdelijk hebben stopgezet denken we dat ook wij de Voedselbank kunnen steunen met een financiële bijdrage.

We vragen u om uw gift, samen met de andere collectes in de maand juni, over te maken voor de Voedselbank (oormerk “verse producten”) op het speciale bankrekeningnummer van Oecumenische Vereniging de Zendingskerk, NL 71 INGB 0006928325.

U kunt uw gift ook direct overmaken aan de **Voedselbank, bankrekeningnummer NL 79 RABO 0161401880, onder vermelding van het oormerk “aanschaf verse producten”**.

Doe mee aan de wandelestafette op de Dag van de vluchteling!



Op 21 juni (Wereldvluchtelingendag) organiseren we een wandelestafette voor Stichting Vluchteling. Dit als alternatief voor de Nacht van de Vluchteling die dit jaar niet massaal gelopen kan worden. Vanaf zonsopkomst 05.00 uur t/m 17.00 uur willen we met verschillende twee- of drietallen of gezinnen die in één huis wonen steeds één of twee uur wandelen voor de Dag van de Vluchteling.

Wie doet mee? Iedereen die wil, kan meedoen. We zorgen voor een één of twee uur durende route (naar keuze) en hopen op een groot aantal aanmeldingen!

Start: vanuit de Zendingskerk op 21 juni ieder heel uur vanaf 05.00 uur.

Verzorging: iedere deelnemer krijgt een flesje water mee.

Kosten: donatie team Zendingskerk via de website of sponsoren zoeken die doneren.

<https://www.nachtvande vluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo/doneren>

Aanmelden: tot uiterlijk **6 juni** bij Wilma de Vries wilmadevrieslam@gmail.com tel. 06-48929653.
Graag vermelden of je één of twee uur wilt wandelen en hoe laat je wilt starten. Vol = vol.

DIGITALE VERANDERINGEN ZIJN NOG WENNEN

Nu we als [kerkelijke gemeente in de coronacrisis](#) leven, ervaren we opeens veel veranderingen in de onderlinge communicatie.



- De kerkdiensten worden via internet uitgezonden en dat gaat niet zonder problemen.
- De sociale contacten zijn op afstand en voelen minder “warm”.
- De kindernevendiensten vervielen en er is geen oppasregeling meer.
- De collectes worden gehouden door overboekingen op verschillende rekeningen.
- De vergaderingen gaan met behulp van videobellen of op gepaste afstand in de kerk.

Door al die wijzigingen is er een nieuwsbrief in het leven geroepen om de gemeenteleden snel op de hoogte te houden. Via de ‘kerkomroep’ worden de diensten “live” uitgezonden.

Als alle wijken dat gelijktijdig via de “kerkomroep” doen loopt de video-uitzending vaak vast.

Er is daarom per wijk een [YouTube-kanaal](#) aangemaakt. Ook de Zendingskerk heeft nu een eigen YouTube-kanaal. Daar staan alle video’s die de laatste maanden zijn aangemaakt.

Is de videoverbinding tussen de Zendingskerk en de kerkomroep niet goed, dan is er geen beeld op de website. Dan ontvangt het YouTube-kanaal ook geen videobeelden en is er in het geheel geen video-uitzending van de kerkdienst. Dat gebeurde blijkbaar in de dienst op Pinksteren.

Heel vervelend het was een bijzonder mooie dienst. De [audio van de dienst](#) kunt u op de website wel beluisteren.

Met elkaar doen we er alles aan om de stappen die we hebben te maken goed en zorgvuldig te doen.

*Hartelijke groet,
Martin van Ee*

UIT HET MODERAMEN

We houden afstand, maar wanneer mogen we weer naar de kerk!

Het gaat echt gebeuren in de maand juli. Hiervoor krijgt u een uitnodiging om u aan te melden. We zijn druk bezig met het ontwikkelen van een aanmeldingsformulier. Het ziet er fantastisch uit. U wordt wel verzocht geen reservering te plaatsen wanneer u zich niet 100% gezond voelt!

Na aanmelding krijgt iedereen een reactie, maar alleen wanneer er plaats voor u is, krijgt u een bevestiging. Het systeem houdt bij of u al een keer geweest bent. Hierdoor voorkomen we dat alleen de snelle reageerders naar de kerk kunnen komen.

Wij zijn wel heel erg benieuwd of u gebruik wilt maken van het reserveringssysteem. En uiteraard willen we degenen die niet over internet beschikken niet vergeten. De ouderlingen en pastoraal medewerkers wordt gevraagd hen te informeren.

In de kerk zullen we een looproute hanteren van binnenkomen door de hoofdingang en de kerk verlaten via de zijdeur. Verder wordt er rechts gehouden. Dus de kerkenraad gaat rechts de kerkzaal uit naar de consistorie en komt voor u aan de linkerkant naar binnen. Verder wordt de garderobe niet gebruikt, staat er bij binnenkomst een apparaat om uw handen te desinfecteren en krijgt u een plaats aangewezen. U krijgt het volledige protocol nog toegezonden via de e-mail.



Een trouwe kijker en luisteraar.

De onlinediensten blijven ook gewoon doorgaan. De beelden worden nu alleen nog met de camera opgenomen, maar binnenkort beschikken we over een videomixer waardoor er zonder haperingen geschakeld kan worden van PowerPoint naar camera. Dan kunt u de liedteksten weer op uw scherm zien.

Overleg met andere wijken

Het overleg met de scriba's van alle wijken van 20 mei j.l. ging voornamelijk over de aanschaf van desinfecterende materialen en de protocollen die opgesteld moeten worden plus de manier van aanmelden. Als Zendingskerk hadden we zeker al veel doordacht. Alle maatregelen moeten gemeld worden bij de burgerlijke gemeente.

Interview met ds. Van den Born

Het wekelijks verzoekplatenprogramma DKV (Door Klanken Verbonden) hoopt op vrijdag 12 juni het programma te vullen met een interview met Ds. v.d. Born i.v.m. zijn afscheid van de Hervormde gemeente Ermelo.

DKV is te beluisteren via de kerkomroep van Hervormd Ermelo met behulp van een speciale ontvanger. Voor direct luisteren is het aanvangstijdstip, 10.00 uur, maar doordat het programma ook opgeslagen wordt, kan er ook op elk gewenst moment terug geluisterd worden.

